

'Diagnosen blev min deadline'

Nicolai Bille Krogh mister langsomt synet. Men i stedet for at begrænse ham, har sygdommen fået ham til at kaste sig frygtløst ud i livet. Hans mål er at få andre til at forfølge deres drømme

Nicolai Bille Krogh

- 39 år.
- Opvokset i Snekkersten nord for København.
- Uddannet cand.merc. i kommunikation og marketing og har arbejdet som lærer på Køge Handelsskole.
- I 2007 købte han konkursboet 'Oplevelsesgaver.dk', som han vendte til en stor succes under navnet 'Go Dream'.
- Blev i 2005 gift med en tidligere elev, som han har tre børn med.
- Har diagnosen retinitispigmentosa, som betyder, at han langsomt bliver blind.
- I dag er synet så nedsat, at Nicolai Bille Krogh ikke længere må køre bil.

Af Marie Varming
Foto Nikolai Linares

Den italienske sommervandrer bager gennem forruden. I bilen sidder tre gamle folkeskolevenner på vej på ferie. Nicolai Bille Krogh har pladsen bag rattet, hvor han bedst kan lide at være. Forude har han kurs mod en tunnel. Men i det sekund sollyset forsvinder, og bilen opluges af tunnelens mørke, bliver han blind.

Nicolai Bille Krogh styrer direkte mod tunnelvæggen, og selv om hans venner råber, kan han intet gøre, for han aner ikke, hvilken retning han skal dreje rattet for at undgå en katastrofe.

- Der skete heldigvis ikke noget med nogen, men bilens side var ødelagt. Det var virkelig en øjenåbner for mig, husker den i dag 39-årige iværksætter.

En svær diagnose

Under ferien i Italien måtte Nicolai Bille Krogh gå til bekendelse over for sine to gode venner, men mest af alt over for sig selv. Halvandet år tidligere har han nemlig fået diagnosen retinitispigmentosa, som betyder, at han langsomt vil blive blind.

- Lægen sagde direkte, at jeg skulle forvente at gå med blindestok som 50-årig, men jeg gik i total benægtelse. De testede mig igen og viste mig testresultaterne, men jeg blev ved med at sige, at de havde taget fejl. Jeg var ikke ved at blive blind, husker han.

Det var på grund af nedsat nattesyn, at han havde op-
søgt en øjenlæge, men det var først halvandet år efter, da selv samme problem næsten havde kostet ham livet i en

italiensk motorvejstunnel, at han accepterede diagnosen og sin skæbne. I dag lever han som om, hver dag er hans sidste. Det var lærdommen fra den skræmmende oplevelse fra Italien.

Nicolai Bille Krogh er uddannet cand.merc., men havde svært ved at få sparket gang i en stor karriere. I stedet sendte han ansøgning på ansøgning uden at blive udvalgt. Da han blev tilbudt job som underviser på Køge Handelsskole, slog han til og var så lykkelig, som man nu kan blive, når man er en mand i sin bedste alder med et job, som man ikke synes er vanvittigt spændende.

- Det var ikke det, jeg ville. Det var ment som et midlertidigt job, men fem år senere var jeg der endnu, og jeg boede stadig på de samme 36 kvadratmeter på Nørrebro, husker han.

Store drømme

Selv om livet var beskedent og ind imellem direkte kedeligt, var drømmene noget andet.

- Jeg ville være iværksætter, og jeg ville have en familie, en Porche og en masse oplevelser, siger Nicolai uden hverken overlegenhed eller det modsatte i stemmen.

Det lyder som en mand med store armbevægelser og krav til livet, men det er også en mand, som udtaler sine store ønsker med en beskeden kropsholdning, lav stemme og en ydmyg tilgang til, hvordan det skulle opnås.

- Jeg levede, som om jeg ingen deadline havde. Da jeg pludselig fik at vide, at jeg ville være blind som 50-årig, fik jeg en deadline, som jeg kunne bruge til noget. Jeg blev simpelthen skarp på, hvad jeg ville i livet, siger Nicolai Bille Krogh.

- Min deadline gav mig pludseligt travlt.



Se video: Nicolai Bille Krogh fortæller om, hvordan han udlever sine drømme.



SÅDAN GØR DU:

Scan koden og åbn videoen i din smart-phone eller tablet. Du kan installere scanningsprogrammer via Appstore og Google Play.

Er dit liv også vendt 180 grader?

Har du også oplevet, at dit liv har taget en uventet drejning? Og har du lyst til at fortælle om det i BT, så skriv til btweekend@bt.dk

I **180 grader** møder vi mennesker, hvis liv har taget en drejning. Denne gang Nicolai Bille Krogh, der fik at vide at han vil være blind om 20 år.





Før levede Nicolai Bille Krogh som om, han havde for evigt, men om få år risikerer han at være blind. Det har betydet en verden til forskel for måden, han lever sit liv på. Privatfoto



Efter diagnosen skiftede Nicolai Bille Krogh job og stiftede i samme periode familie. Her ses han med sin kone og deres to ældste børn. Privatfoto

Jeg har fået 20 år til at forfølge mine drømme. Jeg er heldig, at jeg har fået så lang tid



Kort efter turen til Italien havde han en anden oplevelse, som var med til at skubbe ham i en ny og mere eventyrlysten retning.

- Som barn var jeg meget hjemme hos min bedste ven fra folkeskolen. Hans far, der var folkeskolelærer, talte altid om, hvad han skulle, når han gik på pension. Han skulle rejse, bygge drivhus og nyde livet. Et halvt år inden, fik han konstateret en hjernetumor, og tre måneder senere døde han. Det blev en øjenåbner. Jeg tænkte: Han fik kun tre måneder til at forfølge sine drømme. Jeg har fået 20 år. Jeg er heldig, at jeg har fået så lang tid.

Gå ud og drøm

For Nicolai Bille Krogh var det ikke nok, at hans eget liv er kommet i omgangshøjde med drømmene. Han vil også skubbe andre i samme retning.

- Alt for mange mennesker lever, som om livet varer evigt. Steve Jobs sagde, da han fik sin diagnose: 'Bevidstheden om, at jeg snart skal dø er det stærkeste strategiske værktøj, jeg har til at træffe beslutninger'. Sådan har jeg det også. Efter at jeg har erkendt min diagnose, er al støjen blevet filtreret væk, når jeg tager beslutninger. Før lod jeg mig altid påvirke af andre og deres holdninger, forklarer han.

Det gjaldt, da han som lærer på handelsskolen fik øje på en smuk, kinesisk studerende.

- Jeg turde ikke invitere hende ud, for tænk nu, hvis hun sagde nej. Tænk, hvis hun sladrede til de andre om, at jeg havde spurgt hende. Men på et tidspunkt vendte det, og jeg blev mere bange for at sidde som 50-årig og være blind og aldrig have spurgt.

I dag er han gift og har tre børn med hende.

- At jeg ikke var sprunget ud som iværksætter, skyldtes også angsten for at fejle. Jeg var bange for at være tvunget til at vende tilbage til lærerværelset som en fiasko. Men pludselig var jeg mere bange for ikke at have prøvet. Om det egentlig lykkedes, var ikke længere så vigtigt.

- Var jeg ikke sprunget ud i det, havde jeg nok haft mit

job endnu. Og drukket en hel del mere og sovet meget længere i weekenderne, siger han med et næsten uhrørligt grin.

Opfinder med vokseværk

I dag er han chef i et nyistandsat hovedkvarter ved Søerne i København. Virksomheden hedder 'Go Dream', og på visitkortet står der 'opfinder'. For at dække over den ydmyghed, som trænger igennem igen og igen, siger han henkastet:

- Når man er den første i virksomheden, så må man jo selv bestemme, hvad man kalder sig.

Nicolai Bille Krogh lever af at realisere drømme i form af oplevelser som ballonflyvning, rejser, restaurantbesøg og meget andet.

- Det gav god mening for mig, at det var dét, jeg skulle beskæftige mig med. Oplevelser var jo netop et punkt på min liste over ting, jeg gerne ville opnå. Mit wake-up call passede bare så godt ind i konceptet med at give hinanden oplevelser i livet. Jeg kan ikke give folk det, jeg selv fik, men jeg kan give dem et kærligt spark bagi, så de når at få de oplevelser, de drømmer om. Det er snart syv år siden, Nicolai Bille Krogh gjorde alvor af sine drømme. Selvom både revisor, advokat og hans mor frarådede ham at opsigte stillingen på handelsskolen, fulgte han sin intuition og startede virksomheden hjemme ved køkkenbordet. I dag er der 40 ansatte.

- Jeg elsker at finde på nye oplevelser, vi kan få ud til folk. Det kan være et jodleseminar i Sydtykland eller få din egen butler i en måned, som jeg går og planlægger nu, forklarer Nicolai.

Når han er solbrun i marts, skyldes det, at han lige er kommet hjem efter tre uger i Florida med sin kone og deres tre børn på et, tre og fem år. Turen er blot en af Nicolais mange drømme. - På en måde kan man godt sige, at jeg er glad for, at jeg fik den diagnose. Jeg elsker mit job, jeg er godt gift og jeg har succes. Jeg smager meget mere på bøffen i dag, end jeg gjorde før.